

# Mats-Erik i Mora har kontakter i hela världen

MORA (DD). Det var ingen tillfällighet att Mats-Erik Sundin kom att bli den förmedlande länken till hjälp när den kanadensiska båten på måndagskvällen råkade i sjönöd. Mats-Erik ryckte in och förmedlade kontakt så att Kustbevakningen kunde rycka in och förhoppningsvis rädda de nödställda.

Mats-Erik är en etablerad sändaramatör som redan har 4.000 sändarkontakter världen över. En bland många är kung Husseins son i Jordanien.

Varje kväll, och även på dagarna, sitter Mats-Erik vid sin mottagare och samtalar med sändaramatörer världen över. På måndagskvällen kom han på en amerikansk sändare som uppmanade till tystnad eftersom det var nödtrafik på gång.

Jag lyssnade och fick sedan höra att det var en båt i sjönöd utanför kanadensiska kusten vid Quebec någonstans vid St Lawrenceflodens mynning. De båda hade svårt att få kontakt med varandra medan jag hörde de båda bra.

Jag gick då in och berättade för den amerikanske sändaren vad jag hörde från båten. Denne kontaktade sedan kustbevakningen som ville ha klarare besked om position m.m. Då fick jag gå in på nytt och lämna denna.

## Ovan sändare

Jag kunde sedan följa kustbevakningens kontakt med båten, varifrån man hade svårt att få rediga svar. Den som sände var nog mycket ovan, det märktes av sändningen.

Man ville ha reda på en del uppgifter, men hade svårt att få den,

men fick till slut ett namn på en av besättningen för att man sedan via anhöriga på land kunde få bättre besked. Jag vet inte riktigt hur det slutade för de försvann i etern senare, men jag hoppas att förmedlingen gav önskat resultat.

Jag fick veta att det var en liten båt på 90 fot eller 30 meter med 50 personer ombord som råkat i sjönöd. Något ytterligare var det svårt att få fram.

## Många kontakter

— Har man radio som hobby så har man inga fritidsproblem. Man kan sitta hela dagarna och fånga in anrop från hela världen. Själv började jag i mars 1977 och har hittills haft över 4.000 kontakter.

— För varje utländsk kontakt så brukar man skicka sitt eget sändarkort och får då ett sändarkort tillbaka. Jag har över 1000-talet sådana kort redan.

Mats-Erik berättar att han flera gånger haft kontakt med FN-bataljonerna på Cypern och i Sinai varvid man skickat hälsningar till sina anhöriga här hemma.

I vintras fick han kontakt med Börje Green från Fu som f.n. är missionär nere i Bolivia. För en tid sedan fick han en kontakt med Florida och träffade där en flyglärore som tjänstgjort på Helikoptertjänst i Mora. En av hans elever var Curt Aspelins dotter i Mora.

För en tid sedan fick han radiokontakt med kung Husseins son i Jordanien. Ett vackert foto därifrån kom sedan på posten.

## Känner du Karlsson?

Mats-Erik har också haft kontakt med en japan. Denne berättade för Mats-Erik att han varit i Mora tre år tidigare och att han då träffat en som heter Karlsson. Känner du honom, frågade japanen.

Mats-Erik grunnade och kom slutligen på att det var Mora-Nisse som japanen talade om.

Den 1 december fick Mats-Erik kontakt med Australien. Där berättade man då att den var den första sommardagen där. Mats-Erik kunde i sin tur tala om att här i Sverige nalkas vintern med snö och kyla.

Ja, Mats-Erik har talat med en svensk som flög över Grönland. Han har också haft kontakt med en svensk som var på en båt i asiatiska vatten. Han fick kontakt med båten i Bengaliska viken och följde sedan båtens färd genom Kinesiska sjön till Yokohama.

## Fin hobby

Ja, det är en fin hobby detta, säger Mats-Erik. Man får vänner över hela världen. Man lär sig språka mycket bra och samlar man på frimärken så blir samlingen mycket stor.

För närvarande jobbar jag på

Gotland. När jag kom dit i våras fick jag genom min radio mycket vänner där på en gång. Inte behöver man känna sig ensam när man är sändaramatör inte.

## "Biten" i lumpen

Det var genom "lumpen" som Mats-Erik blev radiobiten. Han blev uttagen till telegrafist och fortsatte sedan och utbildade sig till radiotelegrafist. Jobbade också en tid ute på sjön som sådan innan han fick jobbet vid FRA på Gotland.

Nu är Mats-Erik hemma i Mora på semester då har han sin radioutrustning med sig och det blir mycket sändning och mottagning hela dagarna, ja, även nattetid.

Men roligt var det att visa att en sändaramatör kan hjälpa till i nödsituationer också, menar Mats-Erik, med tanke på den förmedlade kontakten på måndagskvällen.

GÖTE GALLON

